

# VERRASSEND BELGIE

VAKANTIEMAGAZINE WALLONIË, ARDENNEN EN BRUSSEL 2015

**ARDENNEN  
FIETS EN WANDEL  
BESTEMMING VAN  
HET JAAR**

**SFEERSTAD BRUSSEL  
IN EEN DAG**

**MONS  
CULTURELE  
HOOFDSTAD 2015**



Toerisme België  
Wallonië • Brussel



## BESTE LEZER,



Voor 2015 staan er grootse evenementen op stapel in Zuid-België. Mons (Bergen) is Culturele Hoofdstad van Europa en biedt een rijk programma voor een zo breed mogelijk publiek. De belangrijkste expositie is zonder twijfel de Van Gogh tentoonstelling. De stad Mons heeft

een metamorfose ondergaan. Voormalige industriële gebouwen zijn getransformeerd tot cultuurtempels en evenementenhuizen zoals we die kennen van de Westergasfabriek in Amsterdam. Mons2015 is een mooie gelegenheid eens die kant op te reizen.

Ook is het tweehonderd jaar geleden dat Napoleon definitief werd verslagen bij Waterloo. In 2015 wordt het naspelen van de slag een waar spektakel met trompetgeschal, paarden, kanonnen en duizenden mensen in uniform. Intussen is ook de Napoleonroute gereed; de weg die de Franse keizer in 1815 van de Franse grens tot Waterloo aflegde. De Napoleonroute is onderweg gelardeerd met leuke en verrassende uitstapjes. De route van negentig kilometer is een goed idee voor 'slow traveling'.

Brussel blijft de Belgische metropool op mensenmaat waar het altijd genieten is. Zowel van de mooiste Grote Markt van Europa als het kleinste monument (u weet het wel...). Samen met de uitgebreide winkelmogelijkheden, topmusea en gezellige cafés en goede restaurants blijft Brussel bruisen.

Wat ook altijd blijft is de natuur van de Ardennen. In elk seizoen mooi om te bezoeken. Wandelen en fietsen kunt u er volop. En ondertussen proeven van het goede Belgische leven. Ook dat leest u in dit nummer van Verrassend België. Veel leesplezier!

*Nikoline van der Werf*

Nikoline van der Werf  
Directeur  
Toerisme België voor Wallonië & Brussel

Twitter.com/belgiatoerisme  
Facebook.com/belgiatoerisme



Toerisme België  
Wallonië • Brussel



Blijf op de hoogte  
en schijf je in voor onze nieuwsbrief via  
[www.belgie-toerisme.nl](http://www.belgie-toerisme.nl)

- 4**  
**ARDENNEN**  
Geluk ligt er voor het oprapen
- 8**  
**BRUSSEL**  
Ontdekkingstocht door de stad
- 14**  
**MONS**  
Culturele hoofdstad 2015
- 18**  
**HOTSPOTS IN DE ARDENNEN**  
Cultuur- eet- en shoptips
- 22**  
**ONTDEKKEN IS EEN GROOT AVONTUUR**  
Met drie generaties op stap
- 26**  
**WATERPRET**  
Herbronnen voor Hollanders
- 6**  
**WALLONIË UITGELEGD**  
Overzicht van Zuid-België
- 12**  
**NKBV KIEST ARDENNEN**  
Leukste wandelbestemming 2014
- 16**  
**WATERLOO**  
Volg de nieuwe Napoleonroute
- 20**  
**VENNBahn**  
Mooiste fietsroute 2014
- 24**  
**TIJD VOOR ELKAAR**  
Verwenadressen in de Ardennen

4  
© FTLP-P. WILLEMS

6  
© WBT-J.P. REMY

8  
© WBT-DENISE ROYALX

12  
Wandelbestemming 2014  
© WBT-DENISE ROYALX

14  
© WBT-DENISE ROYALX

16  
© VENNBAHN.EU

18  
PALEIS VAN DE PRINS-BISSCHOPPEN  
LUXIK  
© WBT-DENISE ROYALX

20  
Fietsroute 2014  
Prins Hendrikroute  
© WBT-J.P. REMY

22  
© KANEMA

24  
© GOURMANDES

26  
© WBT-J.P. REMY

**Colofon Uitgever:**  
Toerisme België voor Wallonië & Brussel  
Prins Hendrikade 186  
NL-1011 TD Amsterdam  
Tel 020-524 43 42  
[informatie@belgie-toerisme.nl](mailto:informatie@belgie-toerisme.nl)  
[www.belgie-toerisme.nl](http://www.belgie-toerisme.nl)

**Redactie:**  
K. Anema - H. Avontuur - L. de Boer -  
I. Guillot - E. Marijt - I. Nieboer (redactie) -  
H. Theirylnck - N. van der Werf

**Vormgeving en druk**  
nr58 / total communication, nr58.nl

**Coverfoto**  
WBT-J.P. Remy

# GELUK LIGT ER VOOR HET OPRAPEN ARDENNEN ANNO 2015

Zwervend door de Ardennen waait het hoofd vanzelf leeg. Het grootste geluk schuilt er in de kleinste dingen. Een volmaakt boerendorp dat opduikt in de ochtendnevel, een dampend riviertje dat stil meandert door het golvende landschap of een betoverend gerecht dat de streek doet smelten op je tong. Zet het hart open en laat het gebeuren!

Tekst en fotografie: Hans Avontuur

Sssssssst. Dit is ons geheim. In het diepste zuiden van de Ardennen ligt het dorp Torgny opgekruld tegen de heuvels. Met zijn goudkleurige gevels in kalkzandsteen en daken van Romeinse pannen zou het prima in de Provence passen. Maar dit is België. Dus mondje dicht en dwalen maar. Langs de dorpsbron, voormalige broodoven, wijnkelders, wegkruisen en de Chapelle de l'Hermitage op een van de heuvels.

## RUSTGEVEND

In een bescheiden huisje achter de kluizenaarskapel kom je er met een beetje geluk zuster Marie-Bernard tegen. De 92-jarige non woont er sinds 1975. Nog altijd in haar eentje. 'De mensen komen naar mij voor een luisterend oor', zegt ze, terwijl ze in haar stoel door een tijdschrift bladert. 'Dit is ook een bijzondere plek. Er hangt iets rustgevends, ja, spiritueel zeggen ze tegenwoordig.'

In het huisje van zuster Marie-Bernard glijdt het laatste restje stress vanzelf van de schouders. Weg zijn de gedachten aan afspraken, verplichtingen en dagelijkse sleur. En nee, het profiel op Facebook hoeft vandaag niet te worden opgepoetst. Dat kan best wachten. Het is tijd om pas

op de plaats te maken, want het geluk ligt hier voor het oprapen.

Wees gerust, de Ardennen dringen je die innerlijke rust niet op. Dat gebeurt vanzelf. Of je nou in Torgny bent, op het ruige Ardens plateau of ergens diep in de uitgestrekte bossen rond Saint-Hubert. Langzaam word je omarmd door een streek die van haar zwakke punt – het ingetogen en behoudende karakter – een pluspunt heeft gemaakt. Net zoals honderd jaar geleden slingeren de riviertjes door fraaie valleien, golft het landschap vredig naar de horizon, voeren de zandpaden door dichte bossen en liggen de dorpen in stemmig natuursteen sereen in de namiddagzon. Op het terras onder de kerktoren worden grote glazen bier uit de streek geserveerd, maar ook glazen pétillant, wijn met bubbels.

Het heeft geen zin om in de Ardennen fanatiek op zoek te gaan naar het geluk. Natuurlijk, er zijn mooie musea, spannende kastelen, weergalozes grotten en peddalen op een van de rivieren is ook leuk. Maar wie zich in de ziel wil laten raken, moet gewoon meeliften op het tempo van de streek zelf. En wel de ogen open houden, anders mis je de parels.

## VERNIEUWDE SMAKEN

Zo worden er zonder veel tamtam steeds meer comfortabele en charmante hotels gebouwd. Een nieuwe, jonge generatie heeft iets van de wereld gezien en brengt de nieuwe tijd mee naar het familiehotel in de Ardennen. Anderen hebben de streek juist

bewust uitgekozen om hun droom van een eigen B&B te verwezenlijken. Op diezelfde manier gaan er restaurants open waar de klassieke keuken opnieuw wordt uitgevonden. Soms zelfs met een sterrenkok achter het fornuis, zoals Mario Elias.

'De wereld van de grote gastronomie is een beetje op hol geslagen', zegt Mario die in Wéris zijn Le Cor de Chasse realiseerde. 'Wij gaan hier terug naar de basis met eerlijke herkenbare gerechten. De mensen moeten kunnen zien wat ze op hun bord hebben, maar toch verrast worden door de smaak.'

## GOUD

Terug naar Torgny. Niet volgens een plan, maar vrij zwervend. Eenvoudige dorpen rijgen zich aaneen. Smalle pokdalige weggetjes lijken zonder doel aan de horizon te verdwijnen. Het gaat op en af door de heuvels. Langs landerijen, bossen, een kleine vallei met een verlaten hoeve, een dorpsbrouwerij en af en toe een vergezicht. Tot aan de toegift nabij de kapel van zuster Marie-Bernard.

Vanaf de top van de heuvel kijk je er recht op het dorp. Aan het eind van de middag legt de ondergaande zon er een dun laagje goud overheen. Onbetaalbaar.



# WALLONIË UITGELEGD

Vind online alle informatie op [www.belgie-toerisme.nl](http://www.belgie-toerisme.nl).



**BRUSSEL** is de flamboyante hoofdstad van België. Topmusea, historische gebouwen en chef-koks laten Brussel wedijveren met Parijs. Zeker als het om de hotelprijs gaat! Bekijk de surrealisten in het Magritte-museum, geniet van het uitzicht vanaf het Atomium en glimlach om het beeldje van Manneken Pis. Shoppen kun je naar hartenlust in Brussel. Je vindt er andersdan-bij-ons winkels en boetieks van ontwerpers. [www.visitbrussels.be](http://www.visitbrussels.be)



**WAALS-BRABANT** lijkt de glooiende, groene achtertuin van Brussel en telt de meeste golfbanen van België. Hier ligt het historische slagveld van Waterloo waar Napoleon zijn uiteindelijke nederlaag leed. De uitgestrekte ruïnes van de abdij van Villers-la-ville is een mooi uitstapje. Kuifje-fans gaan naar het Hergé-museum in Louvain-la-Neuve en daredevils kiezen voor attractiepark Walibi in Wavre. [www.beleefwaalsbrabant.be](http://www.beleefwaalsbrabant.be)



**LIJK** heeft een rijk industrieel verleden. Zowel de stad als de gelijknamige provincie getuigen daarvan. De stad Liège ontloopt zich als hippe bestemming voor een citytrip waar mensen graag komen shoppen, cultuur snuiven en lekker eten. De Blegnymijn staat - met vier andere Waalse mijnen - op de Unesco-erfgoedlijst. Daarnaast kunt u afdalen in grotten, bijvoorbeeld in die van Remouchamps. Het chique Spa is beroemd dankzij de wellnessmogelijkheden en het racecircuit van Francorchamps. Ook de natuur trekt aandacht, bijvoorbeeld in het grootste beschermde natuurgebied van België, de Hoge Venen. [www.liegetourisme.be](http://www.liegetourisme.be) en [www.eastbelgium.com](http://www.eastbelgium.com)



**HENEGOUWEN** biedt je een rijk industrieel erfgoed met onder meer Unesco-scheepsliften, het uitgestrekte merengebied van Lacs de l'Eau d'Heure, kastelen en tuinen. Mons en Tournai zijn gemoedelijke, historische steden waar je met gemak een dagje (of twee) doorbrengt. Het onbekendere zuiden rondom Couvin herbergt bijzondere geologische verschijnselen. Een wandeling voert naar uitgesleten kloven van bescheiden omvang in het karstgesteente. [www.hainauttourisme.be](http://www.hainauttourisme.be)

**BELGISCH LUXEMBURG** vormt het hart van de Ardennen en bestaat uit bossen, heuvels en valleien. Stoere middeleeuwse forten en abdijen als Bouillon en Orval zijn mooie rustpunten voor mensen die er actief op uit gaan. Snelstromende rivieren doorkruisen ruige natuur. In de buurt van La Roche-en-Ardenne zijn vele mogelijkheden voor een kajaktocht. Het kleine Durbuy straalt historische charme uit. Daarnaast presenteert Houffalize zich als dé mountain-bikespot van de Ardennen! [www.luxemburgoerisme.be](http://www.luxemburgoerisme.be)

**NAMEN** is de naam van de provincie en van de stad die tevens hoofdstad van Wallonië is! Een stadsbezoek aan het elegante Namen met heerlijke snuffelwinkels is goed te combineren met een tocht in de natuur van de Ardennen. Er op uit trekken met de fiets, kajakken en hiken kun je ook als je het historische Dinant bezoekt. Veel mensen kennen natuurlijk de belangrijkste trekpleister: de Grotten van Han. [www.paysdesvallees.be](http://www.paysdesvallees.be)



# VOLG ONZE TIPS EN MIS NIETS VAN DEZE BIJZONDERE STAD

# EEN DAG OP STAP

# IN BRUSSEL

Zin om er even helemaal uit te zijn? Ga naar Brussel! De Belgische hoofdstad is de perfecte combinatie van een weekendje weg dichtbij huis maar toch in een grote metropool in het buitenland.

Tekst: Eefje Marijt



8:30

Ontwaken in een designkamer van Hotel Bloom. Op de muur boven het bed heeft een kunstenaar een kleurrijke fresco geschilderd. Bijzonder is dat elke kamer in het hotel een andere muurschildering heeft. Direct om de hoek van het hotel ligt de Botanique. De botanische tuin, een klein groen rustpunt te midden van torenhoge glazen flatgebouwen. Het ronde gebouw met koepeldak van de orangerie springt onmiddellijk in het oog. In dit gebouw is een cultureel centrum gevestigd waarin concerten en exposities met moderne kunst worden gehouden. [www.hotelbloom.com](http://www.hotelbloom.com)



9:45

Op een boogscheut van de Grote Markt wandelen jaarlijks meer dan zes miljoen mensen onder de prachtige glazen St. Hubertusgalerijen. De galerijen zijn in 1847 gebouwd. In de galerijen vind je bijzondere winkels zoals een handschoenenwinkel, een hoeden- en parapluwinkel, maar ook chocolatiërs Galler en Neuhaus.

9:55

Fotomoment: laat de rijk bewerkte gevels goed op je inwerken en neem een foto. De ene gevel is nog meer versierd dan de ander. De façades van de gildehuizen proberen elkaar naar de kroon te steken wie de mooiste is. De oorsprong van de gebouwen gaat terug tot de 15de eeuw. Eind 17de eeuw werd de Grote Markt bijna geheel verwoest door het Franse leger maar verrees als een feniks uit zijn as. Daarom tref je vier bouwstijlen uit verschillende perioden naast elkaar aan: gotiek, barok, neoclassicisme en neogotiek. De Grote Markt is een monument en staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

10:15

Wat is dat toch met al die plassende standbeeldjes in Brussel? In de Rue de l'Étuve voert Brussels bekendste inwoner dag in dag onder begeleiding van een stortvloed van flitslichten zijn belangrijkste bezigheid uit. Manneken Pis heeft ook een vrouwelijke tegenhanger: Jeanneke Pis zit gehurkt in een steeg van de Rue des Bouchers. Maar wie kent Zinneke, het hondje dat op de hoek van de Rue des Chartreux en de Vieux-Marché-aux-Grains zijn pootje optilt?



10:35

Start van de dag met iets cultureel verantwoord! Op weg naar de Kunstberg. Zoals de naam al aangeeft, vind je hier binnen een straal van driehonderd meter de grootste culturele instellingen van Brussel. Kunst uit alle disciplines in het Bozar, het Magritte Museum en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Sinds kort heeft zich aan dit rijtje cultuurhuizen een nieuw museum toegevoegd, het Fin de Siècle Museum. Hier is kunst, fotografie, literatuur en poëzie, muziek en architectuur eind 19de eeuw tot 1914 te zien. Met de Brussels Card heb je gratis toegang tot deze musea. [www.brusselscard.be](http://www.brusselscard.be)  
[www.bozar.be](http://www.bozar.be)  
[www.musee-magritte-museum.be](http://www.musee-magritte-museum.be)  
[www.fine-arts-museum.be](http://www.fine-arts-museum.be)

11:40

Het Muziekinstrumentenmuseum, kortweg MIM, is gevestigd in een mooi gebouw in art nouveau stijl. Het museum bezit een collectie met bijzondere muziekinstrumenten. Wanneer je met je audiogids langs een muziekinstrument loopt, speelt het instrument een vrolijk wijsje. Het werkt aanstekelijk. Op de bovenste etage bevindt zich het restaurant dat een mooi uitzicht over de stad biedt. [www.mim.be](http://www.mim.be)

DEEL JE REIS IN BRUSSEL OP TWITTER, FACEBOOK OF INSTAGRAM MET ONS. LIJST MET GRATIS HOTSPOTS: [WWW.OPENWIFISPOTS.COM](http://WWW.OPENWIFISPOTS.COM)



## SAMEN

- Marcolini, Wittamer, Neuhaus, Godiva. Laat je verleiden door Belgische chocolade!
- Romantische wandeling rond de vijvers van Elsene
- Tocht in een koets met champagne of een diner bij kaarslicht op drie verschillende locaties. Brussel vol passie beleven? Itinéraires organiseert nog meer activiteiten: [www.itineraires.be](http://www.itineraires.be).
- Wegdromen in huizen in art nouveau- of art deco-stijl. In oktober 2015 zijn tijdens de Art nouveau en Art deco Biennale huizen te bezichtigen die normaal gesproken voor publiek gesloten zijn. [www.voiretdirebruxelles.be](http://www.voiretdirebruxelles.be)

© WBT-DENISROVAUX



## MET KINDEREN

- Selfie bij het Atomium, [www.atomium.be](http://www.atomium.be)
- Striphelden vind je overal in Brussel. Op een van de muren van de stripmurenwandeling en in musea zoals het Belgisch Stripmuseum, [www.stripmuseum.be](http://www.stripmuseum.be), en het Moof, [www.moofmuseum.be](http://www.moofmuseum.be)
- Grootste dinosaurussengalerij in Europa in het Museum voor Natuurwetenschappen, [www.natuurwetenschappen.be](http://www.natuurwetenschappen.be)
- Belgische friet bij Chez Antoine op de Place Jourdan of bij het frietkot op Place Flagey

© MUSEESCENENATURELLES



**HANDIGE WEBSITES**  
[www.visitbrussels.be](http://www.visitbrussels.be)  
[www.belgie-toerisme.nl](http://www.belgie-toerisme.nl)



© WWW.OPTIBEE-JL.FLEMAIL

## VRIENDEN

- Bier proeven bij moeder Lambic, [www.moederlambic.com](http://www.moederlambic.com)
- Ontdekkingstocht door Brussel met een echt Brusselaar: <http://brussels.greeters.be>
- Shoppen in de buurt van de Rue Antoine Dansaert of op de Vintage market, elke eerste zondag van de maand in de St. Gorikshallen, [www.brusselsvintagemarket.be](http://www.brusselsvintagemarket.be)
- Dompel je onder in de wereld van Belgische chocolade in het nieuwe Belgian Chocolate Village, [www.belgianchocolatevillage.be](http://www.belgianchocolatevillage.be)



© WWW.OPTIBEE-JL.FLEMAIL



## 12:30

Nu is het tijd voor een stevige lunch. Le Pistolet Royal aan de Rue Joseph Stevens 24-26 maakt heerlijk belegde broodjes. Een pistolet is een typisch Belgisch zacht broodje met een knapperige korst en een inkeping in het midden. Het menu telt meer dan twintig pistolets met smakelijke vullingen van Belgische bodem, zoals Ardennerham, grijze garnalen met tomaat en plattekaas met uitjes en radijs. Het zonnetje schijnt. We nemen plaats op de rode stoeltjes op het terras voor de delicatessenwinkel. [www.pistolet-original.be](http://www.pistolet-original.be)

## 14:00

Na de lunch genoeg energie opgedaan voor een rondje windowshopping in de buurt van de Grote Zavel of Sablon op z'n Frans. In de omliggende straten vind je kunstgaleries, brocante- en antiekwinkels. De winkels zijn een lust voor het oog. Elke zaterdag (9-17 uur) en zondag (9-14 uur) is er een antiekmarkt op de Zavel. Onder groen-rood gestreepte luifels stallen de antiquairs hun verzameling uit. Chocoladeliefhebbers mogen de Zavel niet overslaan. Voor de haute couture onder de chocola ga je naar Marcolini en Wittamer.

[www.marcolini.be](http://www.marcolini.be)  
[www.wittamer.be](http://www.wittamer.be)



© WBT-ALESSANDRAFERROSINO

## 16:30

Het gebouw met de vergulde koepel is het Justitiepaleis. Op een van de huismuren aan het Square Brueghel l'ancien is dit jaar de nieuwste en vijftigste stripmuur geschilderd. Stripheld Robbedoes wordt belaagd door opdringerige verkopers op de vlooiemarkt op het Vossenplein. De boeventronies hebben verdacht veel weg van de slechteriken uit de Robbedoesserie. De transparante lift aan de voet van het Justitiepaleis brengt je gratis in dertig seconden van het ene naar het andere deel van Brussel. Leunend over de balustrade op Place Poelaert spreidt het panorama over Brussel zich uit. Als het mooi weer is, zie je de bollen van het Atomium in de verte blinken.

**BRUSSEL IN JE BROEKZAK**  
Download thuis van tevoren de handige app van Visit Brussels met meer dan 1000 adressen van musea, restaurants, hotels en evenementen.

## 18:00

Op naar de Vismet met zijn vele visrestaurantjes voor een aperitief met een garnalenkroket of gefrituurde inktvisringen. Bij de vishandel Noordzee of Mer du Nord kun je aan de toog vishapjes bestellen en onder het genot van een glas witte wijn opeten aan de statiefs op het pleintje. Het is er altijd gezellig druk. [www.vishandelnoordzee.be](http://www.vishandelnoordzee.be)

© OPT-JEANMART



© PISTOLET ORIGINAL

## 15:00

Voor een vintagejurkje of een leuk hebbing voor in huis loop je door de Rue Haute of Rue Blaes naar het Vossenplein of Place du Jeu de Balle in de Marollen, de Jordaan van Brussel. Op dit plein is er elke dag (7-14 uur) een dagelijkse vlooiemarkt. De kenners weten het: vroege vogels vinden de beste spullen. Het plein wordt omzoomd door cafeetjes waar lokale Brusselaars hun pintje drinken.



© WBT-RICCARDELLARIVA

## 19:30

Diner bij La Manufacture in de hippe Dansaertwijk. Een klassieker onder de trendy brasserieën met een moderne interpretatie van de Frans-Belgische keuken. Het interieur van La Manufacture heeft een industriële uitstraling. In het verleden was in dit pand een drukkerij gevestigd. Daarna maakte het Belgische Delvaux hier lederwaren. [www.lamanufacture.be](http://www.lamanufacture.be)



Wandel-  
bestemming  
2014  
(NKBV)

# LEDEN VAN DE KLIMBOND KIEZEN VOOR BELGIË

Liefhebbers van natuur en wandelingen zoeken de Ardennen op. De regio reageert met een uitdijend netwerk aan wandelingen, eigentijdse restaurants en comfortabele overnachtingsmogelijkheden. Geniet van de diversiteit van de Ardennen: ruige natuur en lieflijke valleien op korte afstand van Nederland.

Tekst: Loïc de Boer Fotografie: WBT-BrunoDALimonte

In de Ardennen voel je je echt in het buitenland. Meanderende rivieren in verstilde valleien, uitgestrekte bossen en dorpen met natuurstenen huizen die glanzen in het licht. Binnen een paar uur sta je in een compleet andere omgeving. De verscheidenheid van de Ardennen is groot. Ga je bijvoorbeeld naar de omgeving van Malmedy, op een uurtje van Maastricht, dan heb je twee landschappen binnen handbereik. Allereerst natuurlijk de beboste heuvels met kabbelende riviertjes die je via een houten bruggetje of rivierkeien oversteeft. Van een heel ander karakter zijn de Hoge Venen, het hoogstgelegen deel van België waar bekende merken hun (bron)water tappen. De venen zijn vlak, begroeid met grassen, jeneverbesstruiken en naaldbomen. Als je hier wandelt, waan je je eerder op een toendra.

### RUIG

Ga je er in de buurt van La Roche-en-Ardenne op uit, dan lijkt je mijlver van de bewoonde wereld verwijderd. Een wandelpad op de Ourthe-oever voert langs omgevallen bomen, rotsblokken en met bladeren bedekte paden. Wie goed naar die bomen kijkt, ziet dat er bevers aan het werk zijn geweest. Hun imposante dammen van bomen, takken en bladeren liggen tegen de oever aan. In deze omgeving gaan de paden meestal steil omhoog of naar beneden. Minder geschikt voor mensen met hoogtevrees dus, maar des te meer voor mensen die verlangen naar een prachtig uitzichtpunt! Neem nou die van de Héroü. Zo zijn de Ardennen zoals je ze verwacht: uitzicht op een rivier, omliggende rotsen en bossen. De vergezichten zijn in elk seizoen geweldig, vooral het prille groen in het voorjaar en de vurige kleuren van de herfst.

### BIJZONDER

Volg je de Ardennen naar het zuidwesten dan kom je uit in de Viroinval, acht dorpen die rond het dal van het riviertje de Viroin liggen. Het is zo'n beetje het stilste wandelparadijs van België. Het ligt ten zuiden van Couvin en tegen de grens met Frankrijk. Op korte afstand van elkaar vindt de wandelaar er loof- en naaldbossen, heidevelden en kalkrijke graslanden. De ongereptheid van het gebied wordt versterkt door de afwezigheid van industrie. In dit authentieke gebied zijn routes uitgezet, ook tochten die de grens met Frankrijk overgaan. Het hart van de Ardennen wordt gevormd door Saint-Hubert. De hoofdstad van de jacht ligt in glooiende heuvels die zijn bedekt met uitgestrekte loofbossen.

### ROUTE-AANBOD

De keuze van meerdaagse wandeltochten is uitgebreid met de Eislecktrail. De route van La Roche-en-Ardenne naar groothertogdom Luxemburg is een pittige tocht voor mensen die van een echte wandeluitdaging houden. De nieuwe route is tekenend voor de nieuwe wind die door de Ardennen waait: aandacht voor de natuur en de mogelijkheid voor de actieve vakantieganger om die te ontdekken. Tochten van een uur, een dag, paar dagen of een week; je kunt er voor naar de Ardennen. Een sympathieke en authentieke streek, dicht bij huis!

Meer informatie:  
<http://bit.ly/Wandelen-in-de-Ardennen>



**WANDELGIDS**  
De nieuwe editie van de Wandelgids is uit! De gids beschrijft 25 wandelingen in de Belgische Ardennen. Vraag de gids aan via [informatie@belgie-toerisme.nl](mailto:informatie@belgie-toerisme.nl)

CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA IN 2015

M<sup>2015</sup>  
MONS

# MONS SCHITTERT EEN JAAR LANG



© VISITMONS-GREGORYMATHÉLOT

**De stad Mons is in 2015 Culturele Hoofdstad van Europa. Kies een tentoonstelling of evenement uit het rijke programma en plan je trip naar deze historische stad die de eretitel met verve draagt.**

Tekst: Ilona Nieboer

## WAT VOOR STAD IS MONS (BERGEN) EIGENLIJK?

Als je naar Mons (Bergen) reist, merk je dat het een belangrijke provincieplaats is. De stad ligt vlakbij de grens met Frankrijk. De meeste huizen dateren van de 17de eeuw en geven de binnenstad een historische aanblik. Daarnaast heeft Mons een belangrijke industriële geschiedenis, onder meer als mijnwerkersplaats. De oude industriële gebouwen in het stadscentrum zijn verbouwd tot cultuurtempels zoals we die kennen van de Westergasfabriek in Amsterdam. Als je een stadswandeling maakt, zie je dat Mons een sfeervolle stad is. Het enorme centrale plein, het Grand Place is dé plek waar mensen zich nestelen op een van de terrassen. Rondom het plein wandel je zo de leuke, autoluwe winkelstraatjes in. De evenementen in de stad zijn prima lopend bereikbaar.

## WAAROM IS MONS GEKOZEN ALS CULTURELE HOOFDSTAD?

De Europese Unie kiest sinds 1985 jaarlijks twee Europese steden uit als Culturele hoofdstad. Het idee erachter is de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmer-



© VISITMONS-GREGORYMATHÉLOT

ken van Europa te laten zien. Mons heeft een rijk cultureel erfgoed. De stad telt twee Unesco-vermeldingen: de belfort of klokkentoren en het jaarlijkse festival Doudou. Daarnaast zijn in de omgeving het voormalige mijnwerkersdorp Le Grand Hornu en de vuursteengrotten van Spiennes eveneens Unesco-monumenten.

## WAT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN VAN HET CULTURELE JAAR?

Er zijn zo'n 45 tentoonstellingen, 300 evenementen en zo'n 1000 culturele en artistieke activiteiten in Mons, de omgeving van Mons en in 'zustersteden'. De stad Mons wordt natuurlijk cultureel 'aangekleed'. Het eerste kunstwerk dat de stad siert is een enorme Mikado-achtige houten constructie tussen de St. Elisabethkerk en het Maisson Losseau van 90 meter lang en 18 meter hoog.

Het absolute hoogtepunt is de openingstentoonstelling 'Van Gogh in de Borinage, de geboorte van een kunstenaar'. Het is ook 125 jaar geleden dat de beroemde Nederlandse schilder Vincent Van Gogh stierf. Van Gogh woonde en werkte in de streek van Mons. Deze periode was bepalend voor zijn loopbaan als kunstenaar: de voorliefde voor de werkende klasse



en de 'hutjes' waar mensen in woonden zijn in zijn hele carrière terug te zien in zijn schilderijen. De tentoonstelling toont werken en brieven van Van Gogh uit diverse internationale collecties, onder meer uit Japan. Een unieke gelegenheid!

**Expo Van Gogh: 25 januari-17 mei 2015, museum Beaux-Arts Mons (kortweg BAM) in het centrum van Mons**

Ook de huizen waar Van Gogh woonde, zijn open voor bezoek. De huisjes liggen iets buiten Mons. In het huis in Colfontaine (Wasmes) is een presentatie over het leven van de kunstenaar in de Borinage, de streek rondom Mons. Ook het huis in Cuesmes is te bezichtigen.

Leuk detail: in het gedachtegoed van Van Gogh zullen 750 duizend zonnebloemen in juli een waar doolhof vormen op het Grand Place, hartje centrum van Mons!

De tentoonstelling Mons Superstar is een mooie kennismaking met de stad en haar gebied. Als bezoeker reis je terug in de tijd en kom je van alles te weten over uitvinders met passie, overtuigde idealisten en pragmatische ingenieurs die de stad en haar omgeving hebben vormgegeven.

**Expo Mons Superstar: 24 januari-12 april 2015**



© WARNER USA 11

## HOLLYWOOD IN DE BORINAGE

Filmheld Kirk Douglas verbleef ook in de Borinage. De acteur speelde namelijk de rol van Van Gogh in de film Lust for Life van regisseur Vincente Minnelli. Vanuit Hollywood trok de filmcrew in 1955 naar de Borinage om opnames te maken. Veel lokale mensen kregen een rol in de film of werken er aan mee. Een aantal van hen leeft nog en vertelde over die periode. Die gesprekken leverden aandoenlijke en bijzondere anekdotes op. Tevens wordt de film Lust for Life gedigitaliseerd om opnieuw te worden vertoond. Ook zijn diverse locaties uit film nog te bezoeken.

**Expo Hollywood aan de voet van de steenberg: 21 februari-17 mei 2015**

## TICKETVERKOOP EN PASS MONS 2015

Alle informatie: [mons2015.eu](http://mons2015.eu)

Tickets zijn online te bestellen. Ter plaatse zijn kaarten te koop bij de toeristenbureaus van Mons en omgeving en bij de speciale loketten van Mons2015, onder meer op het Grand Place in Mons. Een Pass Mons geeft meerdere toegangen. [www.mons2015.eu/nl/ticketshop](http://www.mons2015.eu/nl/ticketshop)

**Bereikbaarheid Mons (Bergen) vanaf Amsterdam:**  
Trein: 3 uur (hogesnelheidstrein, overstap Brussel op intercity)  
[nsinternationaal.nl](http://nsinternationaal.nl)  
Auto: 275 km - 3 uur



© VISITMONS-GREGORYMATHÉLOT



TOERISTISCHE ROUTE EN HERDENKING IN 2015

# NAPOLEONS ONDERGANG IN WATERLOO

Op 18 juni 1815 werd Napoleon definitief verslagen in Waterloo, dit jaar tweehonderd jaar geleden. Rondom deze herdenking zijn twee bijzondere initiatieven gestart. Als eerste is de Napoleonroute gereed die de weg van de Franse keizer in België volgt. Daarnaast wordt de Slag van Waterloo dit jaar extra luisterrijk herdacht.

Tekst: Isabelle Guillot



## 200 JAAR SLAG BIJ WATERLOO

Elk jaar kunnen toeschouwers de slag beleven wanneer de legers weer tegen elkaar strijden. In 2015 is er extra reden om het zelf te aanschouwen omdat er zeer groots wordt uitgedapt. Met meer dan 4000 figuranten, 300 paarden, dertig kanonnen en 2500 kilo buskruit worden de gevechten levensecht nagespeeld. Het wordt het grootste evenement van Europa ooit gehouden. Datum: 18 t/m 21 juni 2015. Kijk voor het programma en het reserveren van kaarten op [www.waterloo2015.org](http://www.waterloo2015.org)

2

## RAGNIES EN THUIN

De bezoeker van vandaag zal graag een stop inlassen in Ragnies, één van de mooiste dorpen van Wallonië. De Distilleerderij van Biercée is er gevestigd in de Ferme de la Cour. Op basis van 300 ton fruit worden er elk jaar 75.000 flessen gevuld met heerlijke drank, zoals Mandarine Napoléon. Een rondleiding, een lunch in de brasserie en de winkel zijn de moeite waard.

1

## STARTPUNT HESTRUD

Napoleon arriveerde bij het plaatsje Hestrud op de Belgisch-Franse grens. Het voltallige keizerlijke leger van 120.000 man trok over een smalle brug over de Thure. Een jongetje uit de buurt waarschuwde Napoleon nog om niet verder te trekken. Maar de heerser ging door en trok via Beaumont, Thuin, Charleroi en Fleurus over modderige paden naar Waterloo.

## DE NAPOLEONROUTE IN BELGIË

De weg die Napoleon aflegde in 1815 op Belgisch grondgebied is nu te volgen als de Napoleonroute. Het bewegwijzerde parcours van 94 kilometer rijgt mooie dorpen, interessante musea en bijzondere landschappen aan.

Meer informatie: [www.routenapoleoninbelgie.nl](http://www.routenapoleoninbelgie.nl)

5

## ROND DE LEEUWENHEUVEL

De Napoleonroute loopt vervolgens bijna langs de indrukwekkende ruïnes van de Abdij van Villers. Het Napoleonmuseum van Ligny en het laatste hoofdkwartier van Napoleon in Vieux-Genappe zijn natuurlijk onderdeel van de route. Het geschilderde panorama van Waterloo uit 1912 is medio 2015 te zien in het nieuwe centrum onder de Leeuwenheuvel. De 226 traptreden leiden naar de top van de 45 meter hoge Leeuwenheuvel. Dan zie je waar de geschiedenis van West-Europa een andere wending kreeg.

4

## UNESCO-MIJN

Ten zuiden van Charleroi liggen twee interessante etappes. Als eerste het Fotografiemuseum dat altijd toonaangevende exposities houdt en een vaste collectie klassiekers heeft. Daarnaast is de vroegere steenkoolmijn Le Bois du Cazier een aanrader als museum. In 1956 vond er een mijnramp plaats waarbij 226 mijnwerkers omkwamen. Het was de eerste keer dat een ramp van deze omvang op televisie te zien was. Intussen is de mijn een Unesco-monument.

3

## CHÂTEAU FOSTEAU EN THUIN

Het kasteel van Fosteau heeft een heerlijk park. Binnen is het statige onderkomen gevuld met kunst, antiek en er is zelfs een complete 19de-eeuwse apotheek. Het sfeervolle stadje Thuin heeft een ommuurde bovenstad en een klokkentoren (Unesco) en is vooral bekend van de 'hangende tuinen' die tegen de heuvel zijn aangelegd.

# Waterloo

## Braine-l'Alleud

6

## WELLINGTON

De Duke of Wellington stond aan het hoofd van de geallieerde legers bestaande uit Engelsen, Nederlanders en Pruisen. Wellington had zijn hoofdkwartier in een herberg in Waterloo. Nu is daar het Wellingtonmuseum te vinden waar het originele document van de overwinning op Napoleon is te zien. Aan de overkant van de straat staat de officiële Napoleon kapel. Een mooie plek om de route te besluiten. Te voet, per fiets of met de auto.

Abdij van Villers-la-Ville

# Ligny Fleurus

# België

## Charleroi

## Marcinelle

Bois du Cazier

## Thuin

Ragnies

## Beaumont

De Meren van de Eau d'Heure

Hestrud



DÁÁR MOET JE ZIJN!

# HOTSPOTS IN DE ARDENNEN

MEER INFORMATIE  
[WWW.BELGIE-TOERISME.NL](http://WWW.BELGIE-TOERISME.NL)

Leuke plaatsjes, mooie terrassen, lekkere restaurants, beetje shoppen en cultuur snuiven. Maar bovenal even lekker weg. In deze plaatsen in het zuiden van België zit je helemaal goed!

Tekst: Ilona Nieboer



## MOOIE PLAATSEN LANGS DE MAAS NAMEN EN DINANT

Eigenlijk liggen Namen en Dinant zo dicht bij elkaar dat we beide plaatsen noemen. Volg vanuit Namen het fietspad langs de Maas en je komt vanzelf in Dinant. Of andersom. Namen heeft een intiem centrum vol straatjes met mooie winkels en patissiers die de meest verrukkelijke taartjes maken. Neem ook even plaats op het Place de Légumes voor een Belgisch bier waar tout Namur op een mooie dag de terrassen opzoekt. En dan Dinant, dat zo mooi aan de Maas ligt, ingeklemd tussen het water en de rotsen. Kijk vooral ook vanaf de overkant naar de kathedraal en citadel. De saxofoons op de brug in het centrum verwijzen naar de beroemde inwoner Adolphe Sax die het gelijknamige instrument uitvond. Dinant heeft het hele jaar door muziekfestivals. Even buiten Dinant neemt de natuur het over van de stadse reuring.

<http://bit.ly/wat-kun-je-doen-in-Namen> <http://bit.ly/wat-kun-je-doen-in-Dinant>



CENTRUM NAMEN



## STAD MET EEN BIJZONDERE LIGGING BOUILLON

De middeleeuwse stad Bouillon is een goed uitgangspunt voor mensen die graag een gezellige plaats met veel historie combineren met lekker wandelen. Het stadje is doordrenkt van geschiedenis. Het gelijknamige fort is een van de oudste en grootste overblijfselen van de middeleeuwen. Bouillon is een karakteristiek stadje in de Ardennen met huizen én terrasjes aan weerszijden van de Semois-rivier. De huizen zijn gemaakt van natuursteen en op de daken liggen leistenen dakpannen. Even buiten Bouillon voeren wandelpaden je de natuur in.

<http://bit.ly/wat-kun-je-doen-in-Bouillon>



ROOFVOGELSHOW BOUILLON



PALEIS VAN DE PRINS-BISSCHOPPEN  
LUIK

## ELKE KEER WEER LEUKER LUIK

Luik is van oudsher een stad waar mensen heen trokken om inkopen te doen, zelfs inwoners uit het zuiden van Limburg. De chique winkels waren een mooie aanvulling op het Nederlandse aanbod. Luik raakte wat in de vergetelheid maar komt nu als een boemerang terug als bestemming voor een citytrip. De entree met het nieuwe HSL-station van architect Calatrava mag er wezen. Het centrum van Luik is gerenoveerd, opgeknapt en het winkelgebied van Le Carré is het shopcentrum van de stad. Hippe restaurants als Labo4 en Le Bistro en Face zijn helemaal van nu. Een Luikse wafel eet je op het plein Place de la Cathedrale waar je ook tal van terrassen vindt. Evenals rondom het beeld van Le Perron op Place du Marché waar bij de eerste zonnestralen Luikenaren neerstrijken. Met imposante platanen op het plein waan je je op een mooie dag in het zuiden van Frankrijk. Of komt dat door de taal?

<http://bit.ly/wat-kun-je-doen-in-Luik>

## IEDEREEN HOUDT VAN DIT KLEINE STADJE DURBUY

Het kleine stadje heeft door haar charme een grote aantrekkingskracht op bezoekers. De straatjes met kinderkopjes, de romantische restaurants en de vele terrassen van oude en nieuwe cafés zorgen voor een warme uitstraling en gezellige sfeer. Vooral in het weekend leeft het in Durbuy als er proeverijen of andere evenementen zijn. Tijdens de kerstperiode wordt het plaatsje helemaal sfeervol 'aangekleed' met lichtjes. Met zo'n stadje in de buurt van je vakantieadres zit je helemaal goed. Anders is het een tripje waard voor een dagje of middag, want Durbuy moet je gezien hebben. In de omgeving wachten de beboste heuvels van de Ardennen waar je eindeloos kunt wandelen.

<http://bit.ly/wat-kun-je-doen-in-Durbuy>



FIETSEN DOOR DURBUY

125 KILOMETER VERRASSEND VEELZIJDIG FIETSPLEZIER

# SPOORLIJNFIETSEN OP DE VENNBAHN

De Vennbahn is in 2014 verkozen tot Fietsroute van het Jaar door de Fiets en Wandelbeurs. Reden te meer om deze route te laten testen door een reisjournalist die er graag met de fiets op uit trekt.

Tekst: Karin Anema



Relaxed fietsend op e-bikes richten we ons geheel op het lieflijke landschap. Mont Joie (Monschau), Bütgenbach, Robertville... De Franse en Duitse taal wisselen elkaar deze dagen voortdurend af. In het ene dorp is de voertaal Frans, in het buurdorp Duits. In een volgend dorp loopt de taalgrens dwars door een restaurant. Steeds weer hebben de bewoners met grensaanpassingen te maken gehad. Bij grenzen horen spannende verhalen over het kat- en muisspel tussen douaniers en smokkelaars. In de arme jaren vijftig hadden veel burgers er alles voor over om koffie naar Duitsland te smokkelen, die daar drie keer zo duur was.

De perfect geasfalteerde Vennbahn loopt in de Oostkantons eerst door wouden en dan door het melancholieke landschap van de Hoge Venen met ruisende beekjes en verre uitzichten. Iets later stappen we af bij het oude station Sourbrodt. Locomotieven, rails en seinen zijn de stille getuigen van een bewogen en grootse geschiedenis. In de topjaren reden over de Vennbahn dagelijks 50 stoomtreinen tussen de kolenmijnen in Aken en de staalfabrieken in Luxemburg. Vanaf Waimes loopt het pad door een kleinschalig cultuurlandschap, dat overgaat in beboste heuvels. De leuke graphics op informatieborden springen in het oog en doen je automatisch afstappen om meer te lezen over de geschiedenis, de cultuur en de natuur. Over omgevallen wagons vol stroop, over de listen van de smokkelaars, de bevers.

Meer over fietsen?  
Kijk op <http://bit.ly/Fietsen-in-de-Ardennen>



## FIETSEN OP DE VENNBAHN

- E-bikes (pedelecs): terwijl je koffie drinkt in een café, laadt de batterij in 20 minuten grotendeels op. Actieradius is 70 km.
- Vanaf september zijn de meeste bars en uitspanningen gesloten. Neem voldoende water mee voor onderweg.
- Er zijn particuliere aanbieders van fietsshuttles. Deze staan vermeld op de Vennbahn-kaart. Aan te vragen via de website van de Vennbahn.

Alle informatie:  
[www.vennbahn.eu](http://www.vennbahn.eu)  
[www.eastbelgium.com](http://www.eastbelgium.com)  
[www.movelo.com](http://www.movelo.com)



Na Sankt Vith, met een maquette van de spoorbaan in het streekmuseum, wordt het traject bochtiger en krijgt het iets meer niveauverschil. Het moet hier een hele klus zijn geweest de spoorbaan aan te leggen. Op het eind van de dag is het alsof we een openlucht-treinreis hebben gemaakt: de Vennbahn geeft de mooiste uitzichten op de Oostkantons.

## RONDOM DE VENNBAHN

Het landschap van de Oostkantons lonkt met haar heggelandschap en valleien om verder te verkennen. Dat doen we via het fietspadennetwerk Vélotour, dat de Vennbahn op talloze plekken kruist. Het voortdurende hoogteverschil overbruggen we met de e-bikes goed. We doorkruisen meer dan honderd jaar oude sparrenwouden, passeren riviertjes en genieten van het heggelandschap. In de dorpen is het een eeuwenoude traditie om extreem hoge haagbeukenhagen piekfijn te onderhouden, vaak met Duitse precisie. Vrijwel geen auto passeert ons op de boerenwegen. De enkele keer dat een traject over een verkeersweg loopt, nemen we een afsteekroute. Zoals een vlak maar keilig mountainbikepad dat langs het schitterende riviertje de Ambl ve loopt. Nooit gedacht dat we hier met e-bikes zouden kunnen fietsen. Moeiteloos pakken we even later de Vélotour weer op. Terwijl we de avonden ons te goed doen aan de welverzorgde Belgische keuken, zijn we het erover eens dat je niet moet kiezen tussen de Vélotour of de Vennbahn: het goede van beide komt hier samen. Op de Vennbahn – een 'rode loper' voor fietsers - kun je zorgeloos en verkeersloos genieten. Met de Vélotour, waarbij je de route zelf uitstippelt, leer je de Oostkantons kennen. Voor beide geldt: doen! ✨





# DRIE GENERATIES OP STAP ONTDEKKEN IS EEN GROOT AVONTUUR

## Oma, dochter en kleindochters gaan op stap in de omgeving van Tournai: van een bijzondere dierentuin tot een doe-museum.

Tekst: Karin Anema Fotografie: Karin Anema

'Wat is buitenland?' vraagt kleindochter Anouk (5 jaar) als ik bij het passeren van de Belgische grens zeg dat we nu in het buitenland zijn. 'Wonen wij dan in binnenland?' Door samen op reis te gaan vragen de kleinkinderen heel andere dingen dan gewoonlijk. In het licht glooiende landschap is de wereldtuin Pairi Daiza een complete verrassing. Het is zowel een prachtig aangelegd landschapspark als een dierentuin. Dwalend over een eilandje met Afrikaanse hutten, vertel ik mijn kleinkinderen Anouk en Emma (7 jaar) hoe oma ook heeft geslapen in dit soort hutten in Ethiopië. Emma vraagt door en ik geniet ervan dat ik haar een beetje mee kan nemen in mijn schrijverswereld. Zo leert ze mij ook op een andere manier kennen dan alleen in de oma-rol.



Even later gillen de kleindochters het uit van plezier als een giraf hen besnuffelt: 'Je bent hier echt tussen de dieren!' roepen ze. 'En meteen ook in een savannelandschap,' vul ik aan. 'Wat is een landschap?' vraagt Emma prompt. In deze dierentuin, met een overvloed aan landschap en cultuur, kan ik hun over heel diverse landschappen vertellen. Het valt me deze midweek op hoe snel ze zich ontwikkelen. Ik geniet van hun interesses. Toch een heel andere beleving dan als ze bij mij thuis met speelgoed spelen en ik mijn tijd verdeel tussen 'snel even mailen' en oppassen.

Vanuit de gîte à la ferme maakt mijn dochter Charlotte (29) een wandeling door het bossagelandschap van Ellezelles. Nu we langere tijd samen zijn, vind ik het heerlijk dat zij ook even iets voor zichzelf

**MET DE AUTO RIJD JE IN 2½ UUR VAN UTRECHT NAAR TOURNAI**

- Wetenschappelijk avonturenpark Het Pass: [www.pass.be](http://www.pass.be)
- Het prijswinnende landschap- en dierenpark Pairi Daiza: [www.pairidaiza.eu](http://www.pairidaiza.eu).
- Wandelen en struinen vanuit Ellezelles: [www.paysdescollines.be](http://www.paysdescollines.be)



kan doen. Ondertussen leer ik de kleintjes filmen met mijn camera. De door hun gefilmde paarden, bloemen en close ups van elkaar illustreren prachtig hun belevingswereld.

Op naar het doemuseum Pass. Terwijl de kleinkinderen zich storten op het zelf bouwen van een huis van schuimrubberblokken, kijk ik met genoeg hoe Charlotte in deze inspirerende omgeving haar moederrol vervult. Jong en energiek. 'Ontdekken is echt een avontuur!' roept Emma met rode wangen van het bouwen. Anouk krijgt er geen genoeg van om al fietsend haar eigen skelet in een spiegel te zien. Terwijl Charlotte geintjes met haar kinderen maakt, neem ik me voor om een traditie te maken van onze multi-generatie vakantie. ✨

Zoals je om de aarde te begrijpen eerst de ruimte in moet, benaderen wij Mons. We rijden naar het Pass, een wetenschappelijk avonturenpark tien kilometer ten zuiden van Mons. Het familiemuseum ligt op het terrein van een oude steenkoolmijn. Ik verwacht bij binnenkomst kompels met beroete gezichten om me rond te leiden. Ik reken niet op een digitaal welkomstkoniijn op een groot scherm, dat de raarste vragen beantwoordt.



Harri Theirylnck

Freelance (reis)journalist en voormalig hoofdredacteur ANWB Reiz& Magazine

'Kan ik ook mijn oma uit Delft meenemen naar dit museum?' Antwoordt het konijn: 'Ik denk dat jouw oma hier in het Pass veel plezier kan beleven met haar kleinkinderen.'

Duizelig door dit technische vernuft – hoe knap zijn ze wel niet in Wallonië! – loop ik door. Dan zie ik in een hokje een dame voor een beeldscherm, die met verdraaid stemmetje het konijn speelt.

1-0 voor Wallonië.

Maar ik kom voor de oude mijnschachttoeren. Daarin zit een glazen lift die je een angstgraai in de ingewanden bezorgt door je in één keer naar 64 meter hoogte te sleuren. Op de toren, Waalse bries om de oren, heb je een verpletterend uitzicht over de streek en eindeloze rijen mijnwerkershuisjes, mathematisch mooi van gerepeteerde grauweheid.

In het strijklicht van de namiddag zijn de terrils, begroeide steenkoolhevels, mooier dan de Chocolate Hills op eiland Bohol, Filipijnen, waarvoor ik ooit achttien uur heen en terug in het vliegtuig zat.

## Het konijn en Van Gogh: 2 gouden ideeën

Achter de terrils piekt een bewoonde berg met een toren de hemel in. De belfort van Mons ontworstelt zich aan de omgeving! Ooit een grauwe stad in de mijnstreek. Midden vorige eeuw sloten de mijnen, grote werkeloosheid volgde. Mons krabbelde op. Google en IBM werden verleid zich rond Mons te vestigen. De steenkoolgruis werd van de gevels gespoten. Voor 2015 is Mons verkozen tot Culturele Hoofdstad. De Champions League voor de hele Waalse gemeenschap.

Als je dit jaar Mons bezoekt, stuit je op het futuristische Théâtre du Manège, 's avonds een oscillerend verlicht ruimteschip tussen de oude gevels. Mons krijgt in 2015 een paraplu van wifi en een hip cultureel-digitaal Café Europa, real time in verbinding met twaalf andere Cafés in Europese partnersteden.

Het allermooiste: Mons is zijn verleden niet vergeten. Mons laat zien dat in de Borinage 'onze' Vincent van Gogh als kunstenaar werd geboren. Op persreizen heb je soms het geluk in handen te vallen van een van enthousiasme zelfexploderende gids. Ik trof Van Gogh-kenner Filip Depuydt, een Waal uit de Borinage. Hij leidde me langs de armeterige huisjes waar lekenpredikant Van Gogh in 1878 's nachts lag te huilen om het lot van de mijnwerkers. Hij truffeerde me met feiten, beelden en anekdotes over Van Gogh. Terwijl ik de auto bestuurde, drukte hij een speakertje tegen mijn oor, zodat ik kon luisteren naar de brieven van Theo aan zijn broer Vincent. Het liefst zou Depuydt me tot zijn laatste levensdag rondleiden langs alle Van Gogh-plekken.

Ook gemakkelijk: ga dit jaar naar het Musée des Beaux-Arts in Mons, voor de grote expositie over Van Gogh in de Borinage. Als je geluk hebt staat de Grote Markt vol zonnebloemen.



Alle bezienswaardigheden van België zijn te vinden op [365.be](http://365.be) of vraag de gids aan via [informatie@belgie-toerisme.nl](mailto:informatie@belgie-toerisme.nl).

**365.be**  
ONTDEKKINGSDAGEN



EVEN HELEMAAL ERUIT!

# VIJF VERWEN-ADRESSEN IN DE ARDENNEN

We willen het zo graag, maar doen het te weinig: tijd maken voor elkaar. Of het nu gaat om je geliefde, je gezin of je vrienden, de cadans van het dagelijks leven slokt je soms helemaal op. Kortom: de hoogste tijd om even stil te staan en te genieten. In België noemen ze dat met een prachtwoord 'herbronnen'. Vijf adresjes waar dat tot de specialiteit behoort.

Tekst: Hans Avontuur Fotografie: Hans Avontuur en de accommodaties

Houd je van België? Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief, [www.belgie-toerisme.nl](http://www.belgie-toerisme.nl).



## LA FERME DE BELLES GOURMANDES, FURFOOZ THUIS OP DE BOERDERIJ

Er is weinig voor nodig om je meteen thuis te voelen op deze 18de-eeuwse boerderij in het piepkleine Furfooz. De gastenkamers en gîtes zijn bescheiden van formaat en comfort, maar hebben hun eigen sanitair en ademen de charme van een echte B&B. Eigenaren Valérie David en Michel de Filette hebben veel zorg besteed aan de decoratie. Fijne kleuren en oude elementen geven de vertrekken een eigen sfeer.

Furfooz ligt nabij het leuke stadje Dinant in de streek van de Bovenmaas. Aangezien deze rivier ook wel de Loire van België wordt genoemd, kun je hier eindeloos kastelen kijken en genieten van de plaatselijke cafés en restaurants. Wie liever dichtbij huis eet, kan 's avonds aanschuiven in het gelijknamige restaurant van Belles Gourmandes, dat echter niet bij de B&B hoort.

Tweepersoonskamer met ontbijt kost vanaf € 65 per nacht. [www.lafermedesbellesgourmandes.be](http://www.lafermedesbellesgourmandes.be)

## LE PIP MARGRAFF, ST. VITH ONGEDWONGEN GASTVRIJ

Het hotel van de familie Pip is geen liefde op het eerste gezicht. Net zoals het plaatsje St. Vith, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog totaal werd verwoest, heeft ook Le Pip Margraff iets meer tijd nodig om het hart te overtuigen. Maar hoe langer je er bent, hoe meer je ervan gaat houden. Het geheim? De ongedwongen gastvrijheid. Oh, en er wordt ook nog eens verdraaid lekker gekookt. Het hotel heeft dertig fijne kamers, maar vraag vooral naar een gerenoveerd onderkomen met modern comfort. Na een dag wandelen of fietsen door de Duitstalige Oostkantons, strijk je bij Pip neer in de spa, waarna je er 's avonds aanschuift voor de verrassingen van de chef zoals 'gestoomde kreeft met sint-jakobsschelpen, risotto met waterkers, kalfsvlees-jus met dragon'. Guten Appetit! Tweepersoonskamer met ontbijt kost vanaf € 110 per nacht.

[www.pip.be](http://www.pip.be)



## LE COR DE CHASSE, WÉRIS ROBUUST ÉN VERFIJND

De fraai gerestaureerde kasteelhoeve uit 1681 is het bastion van Mario Elias en zijn vrouw Aurore. Hmmm, kennen we die namen niet ergens van? Jazeker. Mario was eerder chefkok van een restaurant met Michelinster in Barvaux. Over de keuken hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Eigentijds, creatief en streekgebonden. 'Pure gastronomie, maar zonder al te gekke fratsen waardoor je niet meer ziet wat je eet', aldus Mario. Hoewel het zwaartepunt natuurlijk op de keuken ligt, zijn de negen kamers en suites al net zo verfijnd. Stuk voor stuk smaakvol en comfortabel ingericht en in veel gevallen wordt het ruwe karakter van het pand gecombineerd met moderne elementen zoals studiolampen, grote zwart-wit foto's en trendy luie stoelen. Tweepersoonskamer met ontbijt kost vanaf € 125 per nacht. [www.lecordechasse.be](http://www.lecordechasse.be)

## LE VAL DE POIX, SAINT-HUBERT LE PETIT PARIS

In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd het gehucht Poix bij Saint-Hubert ook wel 'Le Petit Paris' genoemd. Een tikje overdreven was dat wel, maar met vijf hotels, vier cafés en vier restaurants bruisde het - met dank aan een regionaal treinstation - aanzienlijk harder dan alle dorpen in de omgeving. Die tijd komt nooit meer terug, maar de zussen Lorraine en Aude Piette willen hun hotel-restaurant-café weer de vaart geven die het ooit had. Als vierde generatie hebben zij de eerste stappen in het spoor van hun voorouders al gezet: tien nieuwe strakke kamers die door Baudouin Fettweiss zijn ontworpen en een café waar je kunt kiezen uit alle ambachtelijke bieren van de regio. En de kaart van het restaurant is 'geraffineerd, maar zonder tralala', aldus de zussen.

Tweepersoonskamer met ontbijt kost vanaf € 124 per nacht. [www.levalepoix.com](http://www.levalepoix.com)



## LA CLASSE, DENÉE MET Z'N ALLEN!

Nee meneer, nee mevrouw, de tijd dat alle groepsaccommodaties eruit zagen als een kazerne of jeugdherberg is voorbij. Het fotografenechtpaar Anne en Jean-Luc Laloux heeft de voormalige dorpsschool annex gemeentehuis van Denée verbouwd tot een tempel van stijl en modern interieur. Eén stap over de drempel en je bent de dertien-in-een-dozijn groepsaccommodaties direct vergeten: strakke haard, moderne kunst, kaarsrechte bar en alles in staal, glas en steen. Hoewel de omgeving met onder meer de abdij van Maredsous, het kasteel van Annevoie en het dorp Mozet genoeg fraais te bieden heeft, is de kans aanzienlijk dat je hier vooral in en om het huis blijft.

La Classe, maximaal 21 personen, vanaf € 1970 per weekend, exclusief bijkomende kosten zoals borg, energieverbruik en schoonmaak. Wel inclusief linnengoed. [www.laclass.be](http://www.laclass.be)

### VIND JE SLAAPPLAATS ONLINE

#### VAKANTIEHUIZEN

[www.ardennes-etape.com](http://www.ardennes-etape.com)  
[www.gitesdewallonie.be](http://www.gitesdewallonie.be)  
[www.gites-online.be](http://www.gites-online.be)  
[www.ardennes-online.com](http://www.ardennes-online.com)  
[www.accueilchampetre.be](http://www.accueilchampetre.be)

#### VAKANTIEDORPEN

[www.landal.com](http://www.landal.com)  
[www.ardennes-online.com](http://www.ardennes-online.com)  
[www.ardennes-relais.be](http://www.ardennes-relais.be)

#### HOTELS

[www.logis.be](http://www.logis.be)  
[www.belgie-toerisme.nl](http://www.belgie-toerisme.nl)  
[www.echteardennen.nl](http://www.echteardennen.nl)  
[www.ardennes-weekend.be](http://www.ardennes-weekend.be)

#### BED&BREAKFAST

[www.gitesdewallonie.be](http://www.gitesdewallonie.be)  
[www.accueilchampetre.be](http://www.accueilchampetre.be)  
[www.maisonhote.com](http://www.maisonhote.com)

#### JEUGDHERBERGEN

[www.lesaubergesdejeunesse.be](http://www.lesaubergesdejeunesse.be)  
[www.gitesdetape.be](http://www.gitesdetape.be)

#### CAMPINGS

[www.bestcamp.nl](http://www.bestcamp.nl)  
[www.campingbelgique.be](http://www.campingbelgique.be)



HERBRONNEN VOOR HOLLANDERS

# WATERPRET IN DE ARDENNEN

Water: wij Nederlanders zijn er dol op! In buurland België kennen ze water in vele vormen en nodigt water uit om te spelen en leuke dingen te doen. We brengen je graag op ideeën.

Tekst: Ilona Nieboer



Meer ideeën? Bestel de gids *Echte Ardennen en Waalse Steden*. Inclusief kortingsbonnen. [informatie@belgie-toerisme.nl](mailto:informatie@belgie-toerisme.nl)

## DRIE UITZICHTPUNTEN

De Ourthe maakt ten zuiden van La Roche-en-Ardenne flinke lussen op de landkaart. De meanderende rivier is echt een plaatje. Vooral van bovenaf: er zijn maar liefst vijf uitzichtpunten waarvan Le Hérou de bekendste is. Het is niet de makkelijkste wandeling maar wel een van de mooiste. Vanaf het uitzichtpunt kijk je neer op de rivier in de diepte en de beboste heuvels rondom: zo stel je je de Ardennen voor. Ga ook wandelen langs de oevers. Want de beverdammen wil je niet missen, toch?

<http://bit.ly/uitzichtpunt-Hérou>

## WATERBRONNEN

Onder de grond in de Ardennen zit water. Veelal zo zuiver dat het zonder behandeling kan worden gebotteld. Dat bronwater van onze zuiderburen vinden we terug in de winkel. Daartoe behoren bekende merken als Spa, Chaufontaine en Bru. Sommige bevatten koolzuur van nature. Dat zijn heuse Belgische bubbels waarvoor geldt: 'van genieten zonder mate!'

## DAMMETJES BOUWEN

Zwemstrandjes en campings aan een rivier of stroompje halen vast de dammenbouwer in je naar boven, of je nu vier of veertig jaar bent. De Ardennen hebben tal van dergelijke plekken waar iedereen weer eens kan spelen.

[Bestcamp.nl](http://Bestcamp.nl)

## SPELEN MET WATER

Stap in een kajak en laat je stroomafwaarts de rivier afzakken. Iedereen met een zwemdiploma kan mee. Wie weet komt er een stroomversnelling. Kajakken kan op heel veel locaties in de Ardennen. De drie bekendste kajakrivieren zijn de Lesse (Dinant), de Semois (Bouillon) en de Ourthe (La Roche-en-Ardenne).

## KABOUTER PLOP

Naast de waterval van Coö - die voor velen al een reisje waard is - ligt het pretpark Plopsa Coö. Daar kan je Kabouter Plop ontmoeten en zwieren in verschillende attracties!

[plopsa.be](http://plopsa.be)

## OVER HET WATER SCHEREN

Spannend: de 'spin cable' die je voorttrekt en laat scheren over het water, ook als je zoiets nog nooit hebt gedaan! Bij Spin Cablepark zijn er altijd ervaren instructeurs die je begeleiden. Dus wil je eens waterskiën, wakeboarden, kneeborden of een wakeskate uitproberen, dan is het recreatiegebied van The Spin bij de meren van Eau d'Heure jouw bestemming.

[Thespin.be](http://Thespin.be)

## LAAT JE GAAN

Een parcours door de bomen bestaat uit vele uitdagingen, elke etappe vraagt weer nieuwe moed. De sensationele tokkelbaan van Natura Parc aan de meren van Eau d'Heure laat je zelfs een stuk over het water zoeven!

[naturaparc.be](http://naturaparc.be)



# Zin in België

met de echte Ardennen  
en Waalse cultuursteden!



**Wallonië**  
**Ardennen**  
[www.belgie-toerisme.nl](http://www.belgie-toerisme.nl)



Toerisme België  
Wallonië • Brussel



Houd je van België,  
schrijf je dan in voor  
onze nieuwsbrief op  
[www.belgie-toerisme.nl](http://www.belgie-toerisme.nl)

Fietsroute  
van 2014  
(Fiets&Wandelbeurs)  
•  
Wandelbestemming  
2014  
(NKEV)